

*Ik legde mij neder en sliep; ik ontwaakte, want de HERE schraagt mij.*

*Psalm 3:6*

Heer U sluimert noch slaapt (Psalm 121:4). U waakt. Daar dank ik U voor, het geeft mij rust en vertrouwen. Er zijn zoveel dingen die me bezighouden en me zouden kunnen verontrusten. Maar ook vanavond kan ik me rustig aan de slaap overgeven. Wanneer ik wakker word bent U bij mij. Word ik niet meer wakker, dan ben ik bij U. Door Jezus Uw lieve Zoon, amen